



NIEUWSBRIEF DIC-1



Nummer 12
November 2020

REÛNIECOMITÉ

Dutch Infantry Coy 1

Voorzitter

Richard Weber
Gsm: 06 22511863
dic-1@home.nl

Secretariaat

Martin Schimmel
Donizettipad 2
3816 TG Amersfoort

Tel: 033-4651483
Gsm: 06-18065514
marhaba@ziggo.nl

Penningmeester

Ewald Snellink

Adressenbestand

Ruud Krijnen
Ruud.krijnen@kpnplanet.nl
Gsm 06 53 79 81 82

Webmaster

VACANT

COLOFON

Nieuwsbrief DIC-1 is een uitgave van reüniecommissie DUTCH INF COY 1. De nieuwsbrief verschijnt een keer per jaar in de maand November.

WEBSITE DIC

?????????

FaceBook

"Dutch Inf Coy Unifil"

Redactieadres:

Ruud.krijnen@kpnplanet.nl

Activiteiten voor 2021

23 april	Sunsetmarch DIC-1 (Nijmegen)
26 juni	Veteranen dag (Den Haag)
11-sept 2023	Walk4veterans November 5 jaarlijkse reünie



Voorwoord

Door Richard Weber

Mannen & vrouwen van DIC-1

Ter voorbereiding op deze nieuwsbrief heb ik de vorige nieuwsbrief er nog eens bij gepakt. Al lezend door het stuk zie ik alle plannen voor 2020 de revue passeren.

Wat te denken van:

- Deelname Nationale Veteranendag
- Deelname Walk for Veterans
- Sunset March
- Ride outs West Brabant/Zeeland en Limburg

Hoe wrang is het dan om te moeten constateren dat van al deze plannen er bitter weinig terecht is gekomen.

De helft hebben we al of niet in afgeslankte vorm uit kunnen voeren.

De oorzaak is algemeen bekend en ook voor ons heeft Corona veel roet in het eten gegooid.

We hebben geen signalen op gevangen dat er mensen van ons besmet zijn geraakt en laten we hopen dat dit zo blijft.

Maar we gaan voor 2021 wel verder op de ingeslagen weg en plannen liggen er al weer alsof Corona tegen die tijd de wereld uit is.

Ook gaan we met het bestuur langzaamaan alweer kijken naar de eerstvolgende reünie in november 2023.

Helaas hebben we ook in 2020 weer afscheid moeten nemen van iemand die we allemaal een warm hart toedragen.

Op 16 sept is Bart Kramp van het Holland House overleden.

Als ik aan Bart (en Hermien) denk dan denk ik aan een echtpaar die de mannen van DIC-1 een warm hart toedroegen en er ook altijd bij zijn geweest.

Nog mooier is het dan om te bedenken dat we Bart tijdens de uitreiking DIN nog in het zonnetje hebben mogen zetten.

We zullen ze in ieder geval blijven herinneren.



Mensen vragen me wel eens; veteraan zijn, wat is dat nou wat het zo speciaal maakt?

Zoveel ervaringen en dus ook zoveel meningen maar wel komt altijd 1 antwoord stevast terug.

Het er zijn voor elkaar en de zaken regelen door elkaar te steunen.

In dat licht gezien wil ik jullie aandacht toch eens vragen voor het goede werk welke het "Veteranen Search Team" (VST) doet.

Verderop in deze nieuwsbrief kun je lezen wat dit team nu allemaal doet voor elkaar (lees voor de maatschappij) en hoe ze dat dan gezamenlijk met veteranen aanpakken. Ook hier weer "voor elkaar en door elkaar"

Was het jullie trouwens al opgevallen dat we onze website helaas niet meer actueel kunnen houden en www.dic1.nl (tijdelijk) uit de lucht is?

Buiten het feit dat de website best wel een opfrisbeurt kan gebruiken hebben we op dit moment echter niemand beschikbaar die de kennis heeft deze uitdaging aan te willen gaan.

Dus weet je nog iemand die een leuke website voor ons kan bouwen dan horen we graag van je.

Totdat deze held gevonden is beperken we ons tot communiceren naar jullie toe via Facebook en nieuwsbrief.

Voor nu rest mij niets anders meer als jullie en jullie dierbaren namens het gehele dagelijkse bestuur en het grote reünie comité hele fijne feestdagen te wensen en hopelijk tot ziens in 2021 want zoals jullie weten; "**Don't remember the days, only the moments**".

Stay safe en let op elkaar!

Richard Weber

Voorzitter reünie comité

1st Dutch Infantry Coy (DIC-1).

Veteranen Search Team (VST)



Iets voor jou ??

De Stichting Veteranen Search Team is een efficiënt inzetmiddel om op gestructureerde wijze gebieden te doorzoeken.

De geboden ondersteuning bestaat uit getrainde en gedisciplineerde manschappen met militaire achtergrond die gediend hebben in diverse crisisgebieden in de wereld.

Daarnaast beschikt de stichting over een aanzienlijk aantal oud politiebeambten waarmee de Stichting Veteranen Search Team een uitstekende mix aan kennis en gedrevenheid in huis heeft om van grote meerwaarde te kunnen zijn in door politie gecoördineerde zoekacties.

De stichting Veteranen Search Team staat ter beschikking van de politie om ingezet te worden als ondersteunend element tijdens zoekacties naar vermiste personen en/of goederen met als basis participatiebehoefte en kameraadschap.

Met een landelijke dekking getrainde vrijwilligers, bestaande uit 90% veteranen en 10% overige geüniformeerde beroepen zoals (oud) politie, natuurbeheer etc is stichting Veteranen Search Team in staat om in korte tijd veel mankracht op de been te kunnen brengen.

Als je denkt; dit is wellicht iets voor mij om me voor in te zetten neem dan een kijkje op hun website. Hier kun je je ook aanmelden als vrijwilliger.

<https://veteranensearchteam.nl/>



De Walk4Veterans is een unieke sponsorwandeltocht die het verschil maakt in het leven van veteranen met PTSS. Door te wandelen, hard te lopen of op een andere manier in beweging te komen, wordt geld ingezameld voor de training en plaatsing van een Veteranenhond.

Op zaterdag 11-09-2021 wordt deze walk gehouden vanuit Doorn.

<https://www.walk4veterans.nl/>



IN MEMORIAM



Bart Kramp

27-12-1932 – 16-09-2020

Bart en Hermien Kramp waren gedurende onze uitzending het beheerdersechtpaar van het Holland Huis in het Blue Bay Hotel van Netanya. Op verlof naar Nederland of vakantie in de regio kwam je altijd als eerste aan in het Hollandhuis. Daar mocht je jezelf omkleden in burger en startte je verlof. Naast de warme ontvangst van Bart en Hermien zorgden ze ook voor een echte Hollandse hap. Het was een genot om met Bart naar de markt te gaan voor de dagelijkse inkopen.

Tijdens onze uitzending zijn Bart en Hermien ook in het uitzendgebied geweest en vierde een 25 jarige bruiloft in de kapel van 7-4 in een dienst verzorgd door onze dominee Koos Fokkema.

Na hun terugkomst waren de beheerders van het PMT in Den Helder en later in Blomberg (Duitsland).

Hoe bijzonder was het om in 1993 Bart en Hermien opnieuw te ontmoeten tijdens mijn uitzending in Voormalig Joegoslavië. Met dezelfde gastvrijheid en passie beheerden ook daar een Hollandhuis.

Bart en Hermien waren trouwe bezoekers van onze vijfjaarlijkse reünies. Op 13 januari 2015 overleed Hermien maar dat weerhield Bart er niet van om op de DIN uitreiking (2016) aanwezig te zijn.

Het is onmogelijk om mensen te vergeten die zoveel gaven om te herinneren.



Marco Vogels, Hermien, Bart, Ilse en Frank van Idsinga bij het Blue Bay Hotel

UNIT VICTOR



WAT KUN JE ERMEE

De app voor veteranen

Verbinding

- Kameraadschap houdt nooit op. Aan één woord hebben jullie al genoeg.
- Houd contact met de kameraden waarmee je gediend hebt
- Vind oud-collega's terug die je uit het oog bent verloren (zoek op krijgsmachtonderdeel, missie, jaartal, (bij)naam en/of vereniging)
- Chat in een veilige, besloten omgeving alleen voor veteranen

Nieuws en evenementen

Vind nieuws en evenementen die voor jou als veteraan relevant zijn.

- Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom veteranen en Defensie
- Bekijk een overzicht van reünies en bijeenkomsten in Nederland
- Zie wie van jouw (oud)collega's naar een evenement komt, en geef zelf ook door of je erbij bent

Informatie

Bekijk relevante informatie of zoek ondersteuning.

- Zoek snel contact met een nuldijnswerker (een hiervoor opgeleide collega-veteraan) of professionele hulpinstanties indien dit nodig is
- Beschik over een overzicht van veteranenorganisaties en andere veteranzaken
- Vind praktische informatie voor veteraan en thuisfront

Een aantal van onze compagnies genoten maken al een poosje gebruik van deze app. Probeer het ook eens!



SUNSET MARCH 2020

Beste DIC-1ers,

Enige tijd geleden hebben we binnen het bestuur van DIC-1 Reünie commissie het plan opgevat om als DIC-1 deel te nemen aan de Sunset March.

De Sunset March is sinds 19 oktober 2014 een dagelijks eerbetoon aan de geallieerde militairen, die gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland. In Nijmegen is een nieuwe stadsbrug gebouwd; de Oversteek. Vlakbij het deel van de Waal waar op 20 september 1944 Amerikaanse militairen tijdens operatie Market Garden de Waal zijn overgestoken. Tijdens deze zogenaamde "Waalcrossing" zijn 48 geallieerde militairen omgekomen.



Zoals besproken heb ik mijzelf aangemeld op de web site van de Sunset March als Veteraan van de dag om op 2 Oktober met een delegatie van DIC-1 deze mars te volbrengen. Op facebook hebben we hier een evenement voor aangemaakt om jullie enthousiast te maken en een grote groep mee te krijgen om de mars op 2 Oktober te lopen.

Op dit evenement kwamen een mooi aantal reacties en er was veel animo om mee te lopen. Helaas gooide Corona roet in het eten. Net voor 2 Oktober werden er strengere maatregelen afgekondigd en hebben we als bestuur moeten besluiten om de Sunset March slechts met een kleine groep te lopen, en vanuit het bestuur zouden alleen Richard Weber en Ruud Krijnen met mij meelopen. Ik begrijp dat dit misschien een teleurstelling was voor degene die graag mee hadden willen lopen.



Na een verkenning eerder in de week met Richard Weber, besloten we om te verzamelen bij het vd Valk Hotel in de buurt. Na een korte maaltijd zijn we naar het Monument aan de noord zijde van de Maas gegaan, om vandaar uit over de brug naar het startpunt te gaan. De echtgenotes zouden wat foto's en filmpjes van de mars maken als we aan kwamen lopen.



Op het startpunt gekomen, was er ook een grote delegatie (geen rekening gehouden met Corona) van de Marechaussee die de mars ook zouden lopen, 2 Oktober was namelijk een veteranen dag van de Marechaussee en wilde deze dag gebruiken om de mars ook te lopen, echter omdat wij als DIC-1 de Veteraan van de dag leverden zouden wij voorop gaan en ons eigen moment houden bij het monument.

Bij het startpunt is het wachten op het moment dat de zon echt ondergaat (en dat duurt lang als je er op staat te wachten..) en de eerste lichtmast op de brug gaat branden. Op dat moment gaat de mars beginnen en lopen we in een mars tempo met het ontsteken van de 48 lichtmasten op de brug. Tijdens de mars werden we begeleid door de muziek van de Marechaussee welke op een klein afstand achter ons volgde. Na de laatste lichtmast gepasseerd te hebben, verlieten we de brug richting het monument.

Bij het monument hebben we een bos bloemen namens DIC-1 gelegd en een minuut stilte gehouden.



Als Veteraan van de dag heb ik van het Team Sunset March een mooi certificaat gekregen als aandenken aan onze mars van 2 Oktober.



Ik moet zeggen dat het een mooie ervaring was om deze mars te lopen, en zeker als veteraan van de dag. Wel was het jammer dat we dit niet met een hele groep DIC-1 konden doen, echter hebben we wel besloten deze tocht in een andere periode zeker nog eens over te doen als DIC-1, dus hou de Facebook pagina van DIC-1 in de gaten.

Mocht je meer over de Sunset March willen weten, kijk dan eens op www.sunsetmarch.nl, hier staat de hele geschiedenis van de Sunset March beschreven. Ook staat hier hoe je jezelf als Veteraan van de dag kunt opgeven om deze mars te lopen. Zeker de moeite waard.

Ik hoop jullie bij een volgende Sunset March wel te kunnen zien, zodat we dit met een grote groep DIC-1 nog eens over kunnen doen, dus hou die Facebook pagina in de gaten.

Evert van Veldhuizen

SUNSET MARCH 23 april 2021

Het plan is om in 2021 de Sunset March te lopen. In beginsel dachten we aan een datum in november omdat we destijds in die maand vertrokken zijn naar Libanon. Echter het tijdstip waarop in november de zon onder gaat is ongunstig. Daarom is er gekozen voor een datum in april, de maand waarin we terug keerden naar Nederland.

Vrijdag 23 april is de datum die we nu hebben aangegeven bij de organisatie

OPROEP



HÉ JIJ DAAR! BEN JIJ DE WEBDESIGNER DIE VOOR DIC-1 EEN WEBSITE KAN EN WIL BOUWEN??

GEEF JE DAN OP VIA [DIC-1@HOME.NL](mailto:dic-1@home.nl)

Grote Reünie 2023



November 2023 staat er weer een vijfjaarlijkse reünie op de planning. De datum is nu nog niet vastgesteld maar dat doen we zeker een jaar van te voren. Ook gaan we onze compagnies genoten, die in het buitenland wonen, tijdig informeren zodat ze een familiebezoek kunnen combineren met de reünie.

Meer informatie over de grote reünie vind je tegen die tijd op onze Facebook pagina of op onze vernieuwde website.



NIEUWSBRIEF DIC-1



RIDE OUT

Twee keer per jaar, meestal in april en september, organiseren we een motorweekend, voor de DIC-1 veteranen en hun partners.

Tijdens deze motor-weekenden rijden we mooie routes en het liefst langs “krijgshistorische plaatsen” we bezoeken musea, genieten onderweg van een bakje koffie met een heerlijk stukje gebak en ook een uitgebreide lunch ontbreekt onderweg niet.



Dit jaar hebben we zelfs een verkenning gedaan met een overnachting op een motorcamping in Zeeland. Dit allemaal om het om er voor te zorgen dat iedereen maximaal kan genieten van dit bijzondere weekend.



Over het algemeen rijden we zo'n 100 tot 150 kilometer per dag. Meestal verblijven we dan in een hotel waar we s' avonds genieten van een biertje en oude herinneringen aan Libanon de revue passeren.



Een mooie manier onze hobby “motorrijden” te combineren met een gezellig weekend met je maten van Libanon. In onze DIC-1 outfit en blauwe baret zijn we herkenbaar en met elkaar verbonden.



Ben jij ook motorrijder en heb je zin om aan te sluiten laat het weten.

Dat kan via facebook of een mailtje naar de voorzitter dic-1@home.nl

