



REÛNIECOMITÉ **Dutch Infantry Coy 1**

Voorzitter

Peter van der Meulen
Gsm 06 20 47 81 24
Hepesteenvijk@home.nl

Secretariaat

Martin Schimmel
Donizettipad 2
3816 TG Amersfoort

Tel: 033-4651483
Gsm: 06-18065514
marhaba@ziggo.nl

Penningmeester

Paul Aarts
Gsm: 06 10097143
paulaarts@chello.nl

Adressenbestand

Ruud Krijnen
wpjm.krijnen@mindef.nl

COLOFON

Nummer 8

December 2016
Nieuwsbrief DIC-1 is een
uitgave van reüniecommissie
DUTCH INF COY 1.

WEBSITE DIC 1

www.DIC1.nl

FaceBook

"Dutch Inf Coy Unifil"

Redactieadres;

Wpjm.krijnen@mindef.nl

TERUGBLIK OP 2016

Door Ferry Tummers (commandant DIC-1)

Sittard, 12 december 2016

Beste mannen van DIC-1, beste familie van onze overleden compagniesgenoten, beste vrienden en sympathisanten van DIC-1,

Het is voor jullie commandant enerzijds een plicht anderzijds ook een eer en genoegen het voorwoord van ons jaarlijkse Kerst/Nieuwjaar- "Special" te schrijven.

Het jaar 2016 zal in onze herinnering verankerd blijven als het "**DIN-jaar**". Het jaar waarin wij als DIC-1 samen kwamen om in een buitengewoon compagniesappel deze uitzonderlijke onderscheiding van de Verenigde Naties in ontvangst te mogen nemen. Wat een opkomst!!!



Door alle pelotons heen, was die nog nooit zo hoog. Neem daar nog bij de ouders en familieleden van onze overleden kameraden en verder de bijzondere gasten: een happening om nooit te vergeten.

Ik wil hier expliciet nog eens mijn dank, waardering en bewondering uitdrukken voor de tomeloze en vakkundige inzet van het dagelijkse bestuur van ons Reünie Comité. Een vlekkeloze organisatie. Chapeau...jullie hebben het toch maar weer voor elkaar gekregen!!

Ik wens jullie allemaal een gezegende en gelukkige Kerst toe. Moge het nieuwe jaar jullie en jullie familie in deze wereldwijde onzekere tijd gezondheid, voorspoed, vertrouwen en geluk brengen. Jullie oud-commandant

Ferry Tummers

Uitreiking Draaginsigne Nobelprijs

Marghaba vrienden en vriendinnen van DIC-1.

Terugkijkend op het afgelopen jaar 2016 meen ik toch te mogen stellen, dat we met de uitreiking van de DIN en onze “buitengewone reünie” in Doorn op 06 februari een geweldig jaar hebben kunnen afsluiten.

Helaas hebben we ook moeten ervaren, dat Sgt Hans van den Noort (post 7-2) niet meer onder ons is. Zijn naam is inmiddels opgenomen in de “In Memoriam” lijst op onze website.

Een probleem waarvoor we nog geen bevredigend resultaat hebben kunnen bereiken, is het vinden van de nabestaanden van Elnt Herman Tombal († 2013) (post 7-22/7-4) en Kpl Sjoerd Westra († 2003) (post 7-4).

Ook voor die nabestaanden hebben we de DIN gereed liggen om uit te reiken zodra we hen gevonden hebben.

Mocht één van jullie ons van nadere informatie kunnen voorzien, graag. Ook de nabestaanden van onze beide ex-Dic'ers hebben recht op de DIN.



Inschrijvingen bij de uitreiking Nobelprijs

Zoals bekend, zijn de onderlinge banden tussen DIC-1 en de NUV goed te noemen. Daar waar wij wensen hebben, wordt er doorgaans positief op gereageerd. Zo ook onze (financiële) planning richting reünie november 2018. Het bestuur NUV ziet voorshands geen probleem voor de komende reünie en zal ons weer zeer ter wille zijn. Anders is het gesteld vanaf 2019; zal erg spannend worden om nog financiële

ondersteuning te krijgen vanuit de officiële kanalen. Vragen wat dat betreft zijn uitgezet bij een bestuurslid van de overkoepelende Veteranen organisatie “Stichting Veteranen Platform”. We zijn in afwachting van nadere informatie.

Daarom – alweer- een oproep tot financiële ondersteuning van de DIC-1 pot (zie hieronder).

Oproep tot financiële steun DIC-1

Na de euforie van de afgelopen reünie en DIN uitreiking, hebben we – opnieuw- opgeroepen tot een “kleine” financiële bijdrage aan de DIC-1 pot.

Dan is het des te teleurstellend te hebben moeten vaststellen, dat slechts een enkeling positief heeft gereageerd en een bijdrage heeft gestort.

Waarde vrienden en vriendinnen van DIC-1; er zal toch echt een paar centen in de pot moeten komen.

De schatkist is nagenoeg leeg.

Vandaar opnieuw een oproep aan jullie allen: mogelijk dat de kerstman nog een paar centjes overheeft en laat je nu eens van een goede kant zien, door een jaarlijkse vaste overschrijving van € 10,00 (tien euries) (meer mag ook natuurlijk) over te maken op de rekening van onze penningmeester DIC-1:

Tnv. Paul Aarts

Rekeningnummer: NL40INGB0005437314

Onder vermelding van (jaar)bijdrage DIC-1.

Motortoertochten DIC-1

Eindelijk het is zover, september 2015 ga ik weer eens een aantal maten ontmoeten die ik al meer dan 30 jaar niet meer gezien heb sinds het afscheid op Schiphol na onze uitzending naar Libanon.

Richard Weber (post 7-1B) heeft een motor tourtocht georganiseerd naar de Achterhoek. Het is dan wel een “takke” end rijden vanuit Goes op de V-Max maar dat mag de pret niet drukken.

Afgesproken met Frank van Idsinga (post 7-4) bij de benzinepomp in de buurt van R'dam en dan op naar het



verzamelpunt in Utrecht. De regen kwam met bakken uit de lucht, maar dat kon de sfeer niet bederven.

Wat begon als een eenmalig gebeuren is tot op heden uitgegroeid tot een vast gegeven 2 keer per jaar. Ondergetekende organiseert in april/mei 2017 en Richard Weber in september 2017 een Ride-Out DIC-1 weekend.

Het fijne aan de weekendjes is dat het altijd gezellig is en er nooit een onvertogen woord valt. Ook al heb je elkaar al jaren niet gezien of sommigen alleen in het voorbijgaan tijdens de opleiding in Assen, het voelt meteen goed, een gevoel van verbondenheid en herkenning.

Inmiddels is het al een aardig clubje geworden, maar er kunnen er altijd meer bij.

Dus heb je een motor, mis jij je oude maten en vind je het leuk om een weekend in de rondte te rijden en gezellig samen te zijn?



(vlnr: Ruud, Frank, Armand, Martin, Ferry en Evert)

Je kunt contact opnemen met Richard Weber via de @mail: R.Weber.01@mindef.nl of dic-1@home.nl of bij ondergetekende (uitterhoe@zeelandnet.nl)
Zie voor meer informatie op onze DIC-1 web site.

Armand Uitterhoeve (post 7-5)

DUTCH INF COY 1 - Old Soldiers !

Je kunt zo een lijn trekken van 1983 naar 2016. Traject van het spoor dat achter ons ligt. 33 levensjaren markeren de weg vanuit de JWF kazern in Assen via Libanon - toen en daar - naar onze huidige locatie - hier en nu. Dagje ouder - maar nog jong van hart!

En wijzer mag ik aannemen....

In gedachten kunnen we moeiteloos beelden oproepen van onze aanwezigheid in het ons toegewezen Unifil gebied van Libanon. Ergens tussen de coastal road en 7-6 bij Shihin -ieder op zijn post.

Medalparade op dat schoolpleintje bij Majdal Zoun.

En onlangs nog die medalparade in Doorn. Onderscheidingen- lintjes -erkenning - waardering..... Leuk meegenomen, maar daar hebben we het als compagnie niet voor gedaan. We hadden indertijd zo onze eigen motieven voor die blauwe baret, maar niet zonder meer als avonturiers en gelukzoekers.

We waren soldaat met een missie. Op de mouw van ons militair uniform stond geschreven :



IK ZAL HANDHAVEN.

Wat precies?

Daar zijn we ook in Libanon wel achter gekomen. Had dat niet te maken met zoiets als het waarborgen van vrede en veiligheid voor die mensen met wie wij te maken hadden?

Daarvoor waren jullie in de weer.

Bewaken van de eigenlijke grens : die tussen goed en kwaad.

Onbegonnen werk?

Toen niet - en nooit niet.

Mensen als jij en ik - wij kunnen een reservoir van goedheid vormen.

En die is onuitputtelijk - zo heeft de geschiedenis bewezen.

Dat zullen we handhaven!!

Koos Fokkema

Voormalig Legerpredikant Dutch Inf Coy 1

Alle goeds voor 1917!

Zaterdag 24 juni 2017 13^e editie van de Nederlandse Veteranendag te den Haag



In 2015 en zeker in 2016 zien we steeds meer DIC'ers veelal vergezeld van aanhang op het Malieveld bij de Nederlandse Veteranendag.

Een geweldig feest (zeker als het weer mee wil werken) en heeft een heel hoog reünie gehalte.

Op zaterdag 24 juni 2017 hopen we nog meer DIC'ers met aanhang te mogen begroeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Dus noteren in de agenda zou ik zo zeggen. Ook nabestaanden mochten we begroeten; een prima sfeertje onder een stralende zon.



Libanees restaurant Den Haag (jun 2016)

Volgend jaar willen we als reünie comité hier meer richtbaarheid aan geven en je uitnodigen om ook eens een keertje (met aanhang natuurlijk) naar het Malieveld te komen.

Kijk maar eens op: www.veteranendag.nl
Wie weet, tot ziens op het Malieveld met een biertje en/of een colaatje.

Kameraadschap

Door Ferry Mugie

De combinatie van het kerstfeest en de jaarwisseling worden vaak benut om eens stichtelijk naar de afgelopen periode en de nabije toekomst te kijken. Onder het mom van "de zadjes van het verleden zijn de bloemen van de toekomst" probeer je dan wat lessen te trekken, om die vervolgens om te

zetten in goede voornemens. Zelfs in de meest gruwelijke oorlogen worden vaak kerstbestanden afgekondigd voor die periode van bezinning.

De afgelopen periode kenmerkt zich door opkomend populisme, afnemende tolerantie en verdraagzaamheid, maar vooral een individualisering van onze samenleving. Een samenleving die groter is dan datgene wat zich binnen onze koninkrijks grenzen afspeelt. Voor een groeiend aantal mensen is die ontwikkeling een geschenk of een uiting van ontevredenheid en angst.

Voor velen, veelal de zwakkeren in de samenleving, is het een echter een rap toenemende zorg. Het gevoel ergens bij te horen, de zekerheid dat er voor je wordt gezorgd en de gegarandeerde veiligheid en geborgenheid is tanende. De begrippen zorgzaamheid en kameraadschap zijn blijkbaar niet meer van deze tijd.

In een onlangs gepubliceerd artikel heeft de voormalige Commandant der Strijdkrachten, Generaal van Uhm eens beschreven wat, volgens hem, het verschil is tussen vriendschap en kameraadschap.



Vriendschap is gebaseerd op wederzijdse affectie en gaat veelal over elkaar aardig vinden, gezellig samen uitgaan en leuke dingen doen. Kameraadschap gaat echter veel verder. Het betekent ook onvoorwaardelijk trouw zijn aan je missie en aan diegene die aan jouw zorgen zijn toevertrouwd. Je vertrouwt elkaar blindelings, je rekent op elkaar en dat zonder winst oogmerk. Dat speelt niet alleen in de militaire wereld op uitzending, maar in het hele leven. Eigenlijk was en is onze DIC-gemeenschap, qua samenstelling een afspiegeling van de maatschappij.



Er is echter een heel groot verschil met die maatschappij en dat betreft dan toch die saamhorigheid, de onderlinge band en betrokkenheid.

Een van mijn dierbaarste herinneringen aan onze UNIFIL-Peace Keeping missie is juist dat gevoel van kameraadschap dat ik intens heb beleefd met de soldaten, collega's en vrienden van DIC-1. Een gevoel dat ik bij al onze bijeenkomsten, keer op keer weer ervaar. Ik constateer tevens dat dat gevoel niet slijt. Het voorziet kennelijk in een behoefte, die wordt gekoesterd. Dat geeft mij nog steeds een gevoel van warmte en trots. De trots die iedereen in februari uitstraalde toen de internationale waardering voor ons werk werd onderstreept door de Verenigde Naties.



Ik hoop en wens dat in de grote samenleving de begrippen loyaliteit en kameraadschap eenzelfde invulling krijgen als indertijd bij ons in Zuid Libanon. Dat gun ik iedereen.

Ik wens alle leden van onze DIC-gemeenschap en hun geliefden bijzonder prettige feestdagen. Niet alleen met overvloedige maaltijden en cadeaux, maar ook met momenten van bezinning en overweging. Reflecties, die wellicht leiden tot serieuze voornemens en inspiratie voor 2017.

Ferry Mugie

Aanvraag NS-vervoersbewijzen.

In het oktobernummer van Checkpoint staat op bladzijde 49 (onderaan: "Vraag en antwoord") de procedure beschreven hoe en wanneer je weer

(max. 2) NS-vervoersbewijzen kunt aanvragen voor 2017.



Doen dus; je hebt er recht op. Als je een Veteranenpas hebt is het zo gepiept. Zo niet, even aanmelden op de site: www.veteraneninstituut.nl en de rest is volgens het principe: KKWD (kind kan de was doen).

Website DIC-1 en Facebook.

Onze DIC-1 website mag zich verheugen in een stijgende belangstelling.

Het gastenboek wordt regelmatig gevuld met de laatste nieuwtjes en in het bijzonder mag hier wel eens vermeldt worden onze Herman Boon (post 7-22 / 7-4).



Van 10 november 1983 t/m 25 april 1984 heeft "1st Dutch Infantry Coy" in dienst van de vrede onderdeel uitgemaakt van "United Nations Interim Forces in Lebanon", ook wel bekend als UNIFIL.

Een bijzondere tijd, inmiddels alweer 30 jaar geleden welke we levend proberen te houden door elke 5 jaar een grote reünie te organiseren. Naast deze druk bezochte reünie bestaat echter steeds meer de behoefte aan een vast contact-punt voor alle kameraden van DIC-1 waar we middels deze website en een eigen Facebook "Dutch Inf Coy Unifil" invulling aan proberen te geven. Dus schroom niet en lever een bijdrage zodat de naam van DIC-1 tot in lengte van dagen zal blijven bestaan.

Neem gerust een kijkje op deze site, mocht je suggesties etc. hebben, vergeet dan niet om een mailtje te sturen.

Van zijn hand verschijnen regelmatig verhalen en foto's van zijn activiteiten bij de "oefening Blauw Koord" van het 44^e Painfbat uit Havelte en het optreden van de NUV bij officiële openbare gelegenheden.

Herman grote klasse en ga zo door.